

TITUS BRANDSMA

In 1890 werden hier door de Karmelieten het St.Jozefklooster en St.Jozefkerk, de 'paterskerk' gebouwd.

Anno Sjoerd Brandsma ,Bolsward *1881 studeerde van 1892 tot 1898 aan het gymnasium 'Sint Antonius' van de Franciscanen in Megen. Daarna trad hij in bij de Karmelieten te Boxmeer en nam hij de kloosternaam Titus aan. Vanaf 1903 woonde, studeerde en later doceerde hij hier aan het Groot Seminarie. In 1905 werd hij tot priester gewijd in de St.Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.

Onvermoeibaar heeft hij zich van 1909-1927 ingezet voor de ontwikkeling van de Osse gemeenschap. Hij werkte o.a. als hoofdredacteur van het nieuwsblad 'De Stad Oss'; richtte een leeszaal/bibliotheek op en maakte zich sterk voor goed middelbaar onderwijs. Het huidige Titus Brandsmalyceum getuigt daarvan.

Voor en tijdens de bezettingsjaren verzette Titus Brandsma zich in woord en geschrift tegen het nationaalsocialisme. Hij werd opgepakt en op 26 juli 1942 in concentratiekamp Dachau omgebracht.

In 1985 verklaarde paus Johannes Paulus II hem als martelaar zalig. In 2015 werd hij tot Ereburger benoemd door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss.

